

Vraag het aan Morya



Er is op deze aarde geen minderwaardig werk

“Veel mensen zijn soms met een angst beladen omdat ze niet weten waar naartoe en op welke manier. Die angst hoeft je niet toe te laten. Durf voorbij je eigen angst te gaan en een soort vreugde te beleven van: ‘ik ben bezig’. Meer hoeft dat niet te zijn: de vreugde en het plezier van het bezig zijn is wat telt. Kijk naar de mier, naar de bij en naar de werksferen die er zijn, ook op deze aarde. Dan kan je zien hoe mensen die aan het werk zijn, zich kunnen concentreren, zich verliezen in dat werk, er helemaal in opgaan, daaruit leren en zo ook zichzelf leren kennen.

Want er is op deze aarde geen minderwaardig werk en dit moet je heel goed beseffen. Hoe klein, hoe nederig en hoe ongedwongen het werk ook is, er is een plezier aan verbonden als je jezelf daarin kan vinden.

Dit is de voorwaarde. Welk werk je ook doet, probeer daarin jezelf te zien, probeer daarin de uitdrukking te zien van het Zelf. Het is een heel groot feit in je dagdagelijks bestaan dat je de dingen probeert op te nemen, tot uitdrukking te brengen en te zien voor wat ze zijn. Dan staat het voor je, levensgroot. Dan kan je daar naar kijken en weet je: ‘ik ben met iets bezig.’ En dan groeit het ook. Dus de ervaring groeit.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
(uit hoofdstuk 8: ‘De juiste levenshouding’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 297

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


